



GEEN SPECIALE PLAATS MEER VOOR ISRAËL BINNEN DE CHRISTELIJKE THEOLOGIE.

Gespreksmiddag n.a.v. manifest ds. Jan Offringa c.s.

De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op **maandag 14 januari 2019** een gespreksmiddag over de standpunten van ds. Jan Offringa naar aanleiding van het Manifest van een aantal liberale theologen. Conclusie van dit manifest is dat de speciale plaats van Israël binnen de christelijke theologie moet worden geschrapt. Geen kerkordeartikel meer over de roeping van de kerk gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en over het delen van de

kerk in de aan Israël geschonken verwachting van de komst van Gods Koninkrijk. (zie kerkordeartikelen I.1 en I.7)

Van diverse zijde is hierop gereageerd. Met instemming soms, vaak ook met kritiek.

Er is een besloten gesprek geweest tussen Jan Offringa en vertegenwoordigers van de PKN over zijn prikkelende uitspraken.

De PthU heeft op 7 november j.l. een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden over de historisch-theologische geschiedenis van het bewuste kerkorde-artikel. Maar de prangende vragen liggen er nog, Wat is er nodig om dit onderwerp uit de sfeer van verlamdende polarisatie te kunnen halen?

Onze gespreksmiddag is bedoeld voor de brede groep van predikanten en gemeenteleden die concreter in willen gaan op de uitdagende onderwerpen die door ds. Offringa worden aangedragen:

**Heeft hij een punt als hij zegt dat de term “onopgeefbare verbondenheid” te vaag is en niet blijkt te werken,
dat het begrip verbondenheid te eenkennig is omdat wij met meer religies en volken verbonden zijn,
dat het christendom een aparte religie is die niet meer gericht is op Tora maar op Jezus?**

Een paar vragen van onze kant: als we Tora en de boodschap van Jezus uit elkaar halen, over welke Jezus hebben we het dan?

En: gaat het hier puur om een intern christelijke discussie waar Joden niet wakker van liggen of raakt het spreken van de kerk over Israël aan de relatie met de Joodse gemeenschap en zelfs aan de veiligheid van die gemeenschap?

Vandaar dat ons thema van de 14^e januari zijn:

WAT HEEFT ISRAËL MET DE KERK?

een omkering dus van de vraag die op de PthU werd gesteld: Wat heeft de kerk met Israël? De sprekers die op deze vragen in zullen gaan, zijn:

1. **DR. MARCUS VAN LOOPIK.**

Dr. Van Loopik is wetenschappelijk publicist op het gebied van Jodendom. Hij is medewerker bij Stichting Pardes te Amsterdam en in dat verband betrokken bij de uitgave van het blad Tenachon.

Tevens is hij grafisch kunstenaar.

2. DS. JAN OFFRINGA
Ds. Offringa is gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede en verbonden aan de beweging Liberaal Christendom
3. Een lid van het Platform Appèl Kerk en Israël

Tijd: maandag 14 januari 2019 van 13.30 uur – 16.30 uur

Plaats: LDC, Joseph Haydnlaan 2, Utrecht

Kosten: € 10,00 door overmaking op rek.nr. **NL 98 INGB 0009553726** tnv Stichting Platform Appèl Kerk en Israël, ovv gespreksmiddag 14.01.2019