

## Pastoresleerhuis Wierden

In het najaar van 2023 organiseert de Classicale Kerk & Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland weer drie leerhuis-bijeenkomsten, waarvoor we u van harte uitnodigen. Ze staan gepland op de maandagen **18 september**, **30 oktober** en **27 november 2023**.

U kunt zich zowel voor de serie van drie bijeenkomsten opgeven, als voor één of twee bijeenkomsten.



Op **18 september** is Jacob de Leeuwe onze gast. Hij is Talmoedvertaler. Inmiddels zijn er bij uitgeverij Skandalon al enkele delen verschenen van zijn Nederlandse vertaling van de traktaten Berachot, Taäniet en Sanhedrin uit de Babylonische Talmoed. Hij zal met ons een gedeelte uit Traktaat Sanhedrin, hoofdstuk 11 lezen over de vraag wie er deel zullen hebben aan de toekomstige wereld. Het materiaal wordt de deelnemers vooraf toegestuurd.

Op **30 oktober** spreekt Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) over de liturgie van Sjabbat volgens het Liberaal-Joodse sidoer. Bert werkt bij het openbaar basisonderwijs in Enschede en is daarnaast voorzitter en voorganger (chazzan) in de sjoel van Haaksbergen van de LJG Twente. Onder meer is hij redactielid van de commissie 'Nieuw Machzor' (gebedenboek voor de Hoge Feestdagen) en lid van de Raad van Advies van de Stg. Levisson, het opleidingsinstituut van LJG-Nederland.

Waarom bidden we eigenlijk? Wat en hoe bidden we dan en wat verwachten we ervan? Welke rol hebben de rabbijn of diens stand-in en de chazzan? Wie het orthodoxe en het Nederlandse liberale sidoer naast elkaar legt ziet zeer veel overeenkomsten in opbouw en tekst van de liturgie, naast veel verschillen. Een opvallendheid is het verschil in lengte (vorm); een ander is het benoemen van de aartsmoeders naast de aartsvaders (inhoud) en de positie van de teksten met betrekking tot de offerdienst in de Tempel. Welke gedachten zitten daarachter?

Op **27 november** wandelt Reinier Gosker (predikant en voormalig voorzitter Classicale Werkgroep Kerk & Israël) met ons langs de verschillende kernmomenten van de Joods-christelijke dialoog, vanaf de Conferentie in Seelisberg (Zwitserland 1947) via de verklaring Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie, tot en met de jongste verklaringen van orthodox-joodse zijde met betrekking tot dialoog.

De bijeenkomsten worden gehouden in het Ontmoetingscentrum naast de Gereformeerde kerk in Wierden, Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden (tel. [0546 571 813](tel:0546571813)). Het gebouw ligt tegenover het NS station.

Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch en om 13.15 uur pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur.

Kosten van deelname (inclusief lunch) zijn € 35,- per keer.

Aanmelding bij ds. Hennie Marsman, [predikant@protestantsegemeentelossier.nl](mailto:predikant@protestantsegemeentelossier.nl) Tel. 06 – 29 49 25 31.

Met vriendelijke groet namens de classicale werkgroep, Hennie Marsman.