



## Als jullie zeggen: 'Laten we een koning aanstellen ...'

(Deb./Deut. 17:14)

Over politieke macht en geestelijke weerbaarheid

### OJEC Leren & Vieren-weekend, 22-23 maart 2019

Waar ligt de macht? Wie heeft de macht? Waardoor laten wij ons – bewust of onbewust – leiden? Ons leven wordt voor een groot gedeelte bepaald door allerlei machten en ontwikkelingen. Allerlei economische, technologische (IT, algoritmes), politieke, sociale en culturele machten en krachten werken op ons in, zonder dat we daar direct invloed op kunnen uitoefenen. Dat gaat allemaal veel verder dan de democratische stem die we eens in de paar jaar uitbrengen bij de verkiezingen.

Hoe gaan we om als individu en collectief met die overweldigende en vaak ongrijpbare krachten? Hoe kun je invloed uitoefenen? Hoe organiseer je (tegen)macht? Waar vind je tegenkracht? Bij krachtig leiderschap, bij een sterke man/vrouw? Hoe burger, hoe een *mensch* te zijn in deze tijd?

In de Tora gaat het ook over de politieke macht. Er zijn geboden voor de koning. Bovendien staat tegenover de koning de profeet. Wat kunnen wij uit onze bronnen leren voor de vragen rond politieke macht en geestelijke weerbaarheid in deze tijd?

Over deze vragen gaat het Leren&Vieren-weekend in 2019. Verder vieren we gezamenlijk sabbat en sluiten zaterdagavond af met een christelijk avondgebed.

Met medewerking van o.a. Yoram Stein (filosoof en publicist); Piet van Midden (theoloog en docent Hebreeuws), Leo Mock (historicus en docent Judaica).

Datum: 22-23 maart 2019

Locatie: Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet

Kosten: volwassenen 145,- / studenten/kinderen 85,- (prijzen inclusief overnachting en 4 maaltijden)

Deelname zonder overnachting: 82,50 vrijdagavond en zaterdag; 55 euro alleen zaterdagprogramma

Meer informatie: [www.ojec.org](http://www.ojec.org).

Aanmelding: liefst per mail op [leren.vieren@gmail.com](mailto:leren.vieren@gmail.com) of telefonisch bij Petra van Schelven (0252-676266).